

# Bekesteingemeente

## Hendrik-Ido-Ambacht

Jaargang 19, nr. 2

februari 2019

---

[en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7:14 \( HSV \)](#)

---

### Rooster

<b>datum</b>	<b>dienst</b>	<b>locatie woensdagavond</b>	<b>jarigen afgelopen week</b>
zo 3 februari	Frans		
wo 6 februari	Bidstond	Paul	
zo 10 februari	Toerusting & Bemoediging		
di 12 februari	Bijbelavond Nehemia 8:1-10:39	VEG	Opw.: verootmoediging en geestelijk herstel (1)
zo 17 februari	Frans		Ruth ( 11 )
wo 20 februari	Preekbespreking	Kees & Meta	
zo 24 februari	Bidstond		Tineke ( 20 )
wo 27 februari	Maandtekst	Jan & Annerieke	

Overige activiteiten: Bidstond: iedere maandagmiddag om 13.30 uur in onderling overleg

Naar aanleiding van de preek van Bobby Schuller die wij hebben gezien heeft Inge de zaligsprekingen die daarin voor kwamen voor ons uitgewerkt.

Zaligsprekingen vertaald door Bill Gaultiere (in het Engels en door Hour of Power in het Nederlands)

Zalig wie in geestelijke armoede leven, want zij kunnen in een hemels Koninkrijk leven.

Zalig wie rouwen om een verlies, want zij kunnen Gods troost ervaren.

Zalig wie bescheiden zijn, want het beste wat de aarde biedt, kan hen ten deel vallen.

Zalig wie lijden onder onrecht, want zij kunnen vervuld worden van Gods leven.

Zalig zijn zij die barmhartigheid tonen aan allen die gewond en behoeftig zijn, want zij zullen Gods barmhartigheid ervaren.

Zalig zijn zij die schijnbaar onbereikbare idealen nastreven, want zij kunnen God vinden.

Zalig zijn zij die voortdurend ruzies doormaken, want zij zullen vrede vinden als kinderen van God.

Zalig zijn zij die zwaar vervolgd worden, want zij kunnen leven in het Koninkrijk van de Hemel, waar alle reden is om te dansen van vreugde.