

Bekesteingemeente

Hendrik-Ido-Ambacht

Jaargang 19, nr. 4

april 2019

Filippenzen 4:13 NBG

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Rooster

datum	dienst	locatie woensdagavond	jarigen afgelopen week
di 2 april	Bijbelstudie VEG		
zo 7 april	Toerusting & Bemoediging		
wo 10 april	Bidstond / Maandtekst maart	Paul	
zo 14 april	Spreker: Frans		
wo 17 april	Preekbespreking	Kees & Meta	
zo 21 april	Bidstond		
wo 24 april	Maandtekst	Jan & Annerieke	
zo 28 april	Spreker: Arno		

Overige activiteiten: Bidstond: iedere maandagmiddag om 13.30 uur in onderling overleg

Hieronder een stukje van Maaike Timmerman over het IDB.

IDB

In het hogepriesterlijk gebed bad de Heer Jezus voor eenheid onder zijn volgelingen. Helaas is die eenheid niet altijd merkbaar, hoewel er over kerkmuren heen duidelijk meer respect, acceptatie en samenwerking is dan vroeger.

Eén van de mooie dingen, wat dat betreft, is in ons dorp toch wel het bestaan van het IDB.

In 2007 is deze werkgroep, het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, gestart.

De aanleiding was de roep van de overheid aan o.a. de kerken om ingeschakeld te worden in de zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Nu was dat natuurlijk al een belangrijke Bijbelse opdracht, die al eeuwen door de kerken is uitgevoerd.

In de loop van het jaar 2007 sloten 11 kerken in Ambacht zich aaneen om deze opdracht te helpen uitvoeren.

Van Gereformeerde Gemeente tot Rooms Katholiek en van PKN tot Vergadering der gelovigen ging men eensgezind aan de slag om samen de mouwen op te stropen. Samen werd gezocht naar manieren om degenen die dat nodig hebben praktisch te ondersteunen.

Als eerste nam een vertegenwoordiger van het IDB in de WMO-adviesraad plaats om de gemeente te adviseren in het te voeren beleid.

Daarna is de voedselbank opgericht, voornamelijk gerund door leden van de diverse kerken. Ook in ons dorp is dat helaas noodzakelijk.

Stichting HIP (Hulp In Praktijk), was het volgende initiatief. Gratis hulp voor mensen zonder netwerk en zonder financiën om die hulp zelf te kopen, met een bemande (bevrouwde) helpdesk, om hulpvrager en hulpbieder met elkaar in contact te brengen.

Vervolgens kwam stichting Schuldhulpmaatje om mensen te begeleiden die in de schulden zijn terechtgekomen, of hen te helpen hun administratie te ordenen en beter met hun geld te leren omgaan.

Verder is er Kringloopwinkel de Nieuwe Hoop, van de Nieuwe Hoop familiekerk, die ook allerlei diaconale projecten o.a. in Ambacht ondersteunt.

De gemeente Hendrik Ido Ambacht is enthousiast over de activiteiten van het IDB en enkelen daarvan ontvangen jaarlijks subsidie.

De leden van de werkgroep hebben een goede band met elkaar en zijn zo, met respect voor elkaars geloofsbeleving, bezig om op deze manier het evangelie gestalte te geven.

Persoonlijk ben ik vanaf de oprichting actief in het IDB en ben ik dankbaar voor de positieve manier waarop we dit als kerken samen mogen doen.

Namens het Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Maaïke Timmerman

Lectio divina

Lectio divina (gewijde lezing) is een eeuwenoude manier om naar de Bijbel te luisteren. Deze oefening dateert uit de vroege middeleeuwen. Hierbij laat je het Woord van God langzaam en in gebed op je inwerken.

In onze met informatie overladen cultuur hebben we de kunst verloren om bij de woorden stil te blijven staan. Als we lezen, nemen we de leesstof zo snel mogelijk door en proberen we er de belangrijkste ideeën uit te pikken. Maar dat soort lezen is contraproductief voor geestelijke vorming. Het is van essentieel belang om het Woord van God te lezen, maar we moeten het Woord van God ook toestaan om ons te lezen.

Veel mensen bestuderen de Bijbel zonder ooit door de tekst gevormd te worden. Als we met onze eigen agenda bij het Woord komen, zorgen we dat we zelf de regie in handen houden. We kijken liever naar wat wij eruit kunnen halen dan dat we toestaan dat het Woord op ons inwerkt. We vergeten zo gemakkelijk dat het lezen van Gods Woord eigenlijk een bovennatuurlijke daad van samenwerking met de Heilige Geest zou moeten zijn. Het is de bedoeling dat wij naar het Woord luisteren met de oren van ons hart.

De apostel Johannes schreef aan het begin van zijn evangelie: 'Het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond'. Dit is het proces van gewijde lezing. Wij lezen de Bijbel langzaam en eerbiedig en luisteren naar het Woord dat vorm krijgt in ons eigen leven. Bij gewijde lezing bestuderen we de Bijbel niet in zijn historische, theologische of culturele context. We zijn op zoek naar een ontmoeting met de levende god. *Lectio divina* nodigt de Heilige Geest uit om tot leven te brengen op een manier die ons aangrijpt en tot ons spreekt, midden in het dagelijks leven. We laten het Woord afdalen naar ons hart, waar het tot ons kan doordringen en ons kan veranderen. Zoals Jezus vaak gezegd heeft: 'Laat wie oren heeft goed luisteren'.

Kies een tekst en lees die bijvoorbeeld een aantal keer hardop voor. Kauw erop en proef. Wat trekt je aandacht (bijvoorbeeld een woord of een zin)? Ga daarover in gesprek met God en luister naar wat Hij je wil vertellen. Neem de tijd en de ruimte om de tekst deel van je te laten worden.

Uit *Reisgenoten: vier vrouwen op zoek naar God* - Sharon Garlough Brown

Ingestuurd door Annerieke