

Bekesteingemeente

Hendrik-Ido-Ambacht

Jaargang 21, nr. 4

april 2021

[U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.](#)

[Joh. 13:13](#)

Rooster

datum	dienst	locatie woensdagavond	jarigen afgelopen week
zo 4 april	Toerusting & Bemoediging		
wo 7 april	Bidstond.		
zo 11 april	Internetpreek		
wo 14 april	Preekbespreking		
zo 18 april	Spreker: Frans		
di 20 april	Bijbelstudie Korinthiers.		
zo 25 april	Bidstond		
wo 28 april	Maandtekst		

Hieronder nog een keer het eerder geplaatste stuk over Lectio Divina ter opfrissing.

Lectio divina

Lectio divina (gewijde lezing) is een eeuwenoude manier om naar de Bijbel te luisteren. Deze oefening dateert uit de vroege middeleeuwen. Hierbij laat je het Woord van God langzaam en in gebed op je inwerken.

In onze met informatie overladen cultuur hebben we de kunst verloren om bij de woorden stil te blijven staan. Als we lezen, nemen we de leesstof zo snel mogelijk door en proberen we er de belangrijkste ideeën uit te pikken. Maar dat soort lezen is contraproductief voor geestelijke vorming. Het is van essentieel belang om het Woord van God te lezen, maar we moeten het Woord van God ook toestaan om ons te lezen.

Veel mensen bestuderen de Bijbel zonder ooit door de tekst gevormd te worden. Als we met onze eigen agenda bij het Woord komen, zorgen we dat we zelf de regie in handen houden. We kijken liever naar wat wij eruit kunnen halen dan dat we toestaan dat het Woord op ons inwerkt. We vergeten zo gemakkelijk dat het lezen van

Gods Woord eigenlijk een bovennatuurlijke daad van samenwerking met de Heilige Geest zou moeten zijn. Het is de bedoeling dat wij naar het Woord luisteren met de oren van ons hart.

De apostel Johannes schreef aan het begin van zijn evangelie: 'Het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond'. Dit is het proces van gewijde lezing. Wij lezen de Bijbel langzaam en eerbiedig en luisteren naar het Woord dat vorm krijgt in ons eigen leven. Bij gewijde lezing bestuderen we de Bijbel niet in zijn historische, theologische of culturele context. We zijn op zoek naar een ontmoeting met de levende god. *Lectio divina* nodigt de Heilige Geest uit om tot leven te brengen op een manier die ons aangrijpt en tot ons spreekt, midden in het dagelijks leven. We laten het Woord afdalen naar ons hart, waar het tot ons kan doordringen en ons kan veranderen. Zoals Jezus vaak gezegd heeft: 'Laat wie oren heeft goed luisteren'.

Kies een tekst en lees die bijvoorbeeld een aantal keer hardop voor. Kauw erop en proef. Wat trekt je aandacht (bijvoorbeeld een woord of een zin)? Ga daarover in gesprek met God en luister naar wat Hij je wil vertellen. Neem de tijd en de ruimte om de tekst deel van je te laten worden.

Uit *Reisgenoten: vier vrouwen op zoek naar God* - Sharon Garlough Brown
Ingestuurd door Annerieke